

# Graaf Floris V Journaal

## Robert Sickmann als gids

*Graaf Floris V lid met hond door de Texelse duinen.*



Vorig jaar vertrok Robert met zijn vrouw Ellen naar Texel. Samen wonen zij in een fraaie woning in Oosterend. Op Texel hebben zij werk gevonden. Robert weet ook hier werk met zijn passie voor de natuur te combineren. Hij leidt gasten van Grand Hotel Opduin rond; vertelt spannende verhalen, laat zijn springertje allerlei apporteer-kunsten doen en oogst groot applaus! De jachthoorn gaat altijd

mee en levert een perfecte ambiance.



### Graaf Floris vanuit ander perspectief

Wij zien elkaar maandelijks; soms vaker en soms minder vaak. Maar wat weten wij van elkaar? Sinds lang of sinds kort lid van de oudste Jagerssociëteit van Nederland? Hoe goed kennen wij elkaar? Borreltafel en stamtafel-gesprekken hebben niet altijd de gewenste diepgang. Dit is de aanleiding voor ons om op pad te gaan en een aantal leden te uit te nodigen voor een 'diepte'-interview. Iedereen werkte van harte mee en gaf 'ziel en zaligheid' aan ons bloot.

In dit 0-nummer van het Graaf Floris V Journaal komen Cor Wilkes, Martijn de Jong en Theo Winnubst aan het woord.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties.



*Rob Waage & Sjoerd Bakker*

## DONALD BUIJTENDORP VERTELT OVER 'SAMENLEVEN MET WILDE ZWIJNEN'

Dinsdag 27 november de laatste soos van 2012. Vanaf 20:00 uur bent u weer van harte welkom op het bekende adres. De vers gezette koffie staat voor u klaar en later op de avond ongetwijfeld de traditionele hapjes en drankjes. Deze avond zal Donald Buijtendorp een presentatie houden n.a.v. zijn boekje over wilde zwijnen. Een leuk boek over de leefwijze van wilde zwijnen, hun gedrag en hoe we het



beste met ze kunnen samenleven. Hoe houden we de populatie onder controle? Wat voor gerechten kunnen we met het vlees van wild zwijn klaarmaken?

De auteur van het boek 'Samenleven met wilde zwijnen' is schrijver van meerdere boeken over wilde dieren en wildbeheer, hoofdredacteur van het Wildtijdschrift Capreolus, jager en jachthoornblazer.

---

 VERVOLG “SAMENLEVEN MET WILDE ZWIJNEN”

Medewerkers aan het boek zijn: Jan Huttinga, jachtopziener, voor spectaculair fotowerk; vriend en collega Gerrit Jan Spek voor het technisch advies en Hotel/restaurant de Echoput, Slagerij ter Weele en ontwikkelingskok Ed van de Schootbrugge voor hun bijdrage aan het hoofdstuk ‘Opeten’.

Een boek in een handig klein formaat,

11,5 x 16,4 cm en 80 pagina's dik.

Het boekje is op de soosavond te verkrijgen tegen de vriendelijke prijs van € 14,95

**INTERVIEW MET COR WILKES**


Cor Wilkes 75 jaar oud en woonachtig in Aalsmeer.

*Ik kwam met jacht in aanraking tijdens een vakantie in Californië waar mijn zuster woont. Haar man, een geboren Amerikaan, is hartstochtelijk jager en vroeg mij een dag mee te gaan jagen in de*

*woestijn. Dat was een ware belevenis. Nadien volgden er nog een paar geplande jachtvakanties. In 1975 deed de eerste jachtteckel zijn intrede in huize Wilkes en werden de eerste jachtproeven een feit. In 1976 teckel nr. 2 en uit een nest dat we uit de eerste teckel fokten hielden we er ook één. Dat was in 1980 het jaar dat de eerste staande draadhaar, hond nr. 4, zijn intrede deed. Met alle honden werden jachtproeven en veldwedstrijden gedaan welke over het algemeen succesvol verliepen. Mijn werkgever, tevens mijn buurman, jager op de Wes-*

*teinderplas nodigde mij vaak uit en introduceerde mij in 1982 op de soos. De toenmalige hondencommissaris van de afd. Haarlem vroeg mij op zeker moment of ik het instructeursteam bij de zelfopleiding jachthonden wilde komen versterken, wat ik een paar jaar heb gedaan. Ik heb inmiddels de jacht cursus gedaan en het examen afgelegd en jaag sindsdien op de Westeinderplas. Aanvankelijk eigen jacht op de 1 ha. regeling en sinds 1997 in de combinatie. Door de vele hondenwedstrijden en mijn lidmaatschap van buitenlandse jachthondenverenigingen zijn er*




---

 MET QR CODE IS GRAAF FLORIS V OOK DIGITAAL BEREIKBAAR

Communiceren met de jachthoorn is al lang ‘geschiedenis’. De mobiele telefoon heeft een groot deel van deze traditie ‘overgenomen’. Bij de oprichting van de jagerssociëteit in 1959, hadden wij niet kunnen bedenken dat een QR code zou leiden tot een grotere bereikbaarheid en bekendheid van onze sociëteit. Wat is de volgende trend?

## VERVOLG INTERVIEW MET COR WILKES

veel contacten ontstaan waaruit vele jachttuitnodigingen kwamen ook als drijver bij grofwildjachten. Een van de hoogtepunten met de honden was het veroveren van de Europabokaal voor landenteams uit 9 landen in Italië in 2004, een tweedaagse wedstrijd veelzijdigheidsproeven voor teckels. Een verslag daarvan is indertijd in de Ned. Jager gepubliceerd. In dit relaas mag zeker het jachthoornblazen niet ontbreken wat mijn vrouw en ik ongeveer zo'n 10 jaar hebben gedaan bij 't Pannenland. We hebben nog aan de wieg gestaan van een blaasgroep te paard wat ong. 2 jaar heeft bestaan. Sjoerd B vroeg mij wie een standbeeld verdient. Dit moet zonder twijfel ons aller Hans Sickmann zijn. Zonder zijn niet aflatende enthousiasme en tomeloze inzet heeft "Graaf Floris V" toch maar zijn 50<sup>e</sup> verjaardag kunnen vieren.



## GAAFF FLORIS V EN SOCIAL MEDIA

Sinds 17 juli 2011 heeft onze jagerssociëteit en eigen Facebookpagina. Deel uw ervaringen, foto's en evenementen met uw vrienden.



## INTERVIEW MET MARTIJN DE JONG



*Personalia: Martijn de Jong, 34 jaar oud, woont in Haarlem. Is lid van Graaf Floris V sinds 2009*

Mijn eerste jachtervaringen waren op een Duitse hoogzit in 1989, als elf-jarig jochie op bezoek bij vrienden van mijn opa en oma. Direct gegrepen door de indrukken van het bos en de verhalen van de gastheer, ben ik een weekend lang iedere avond en ochtend mee geweest de hoogzit op. Ik kan het allemaal nog steeds als een film afspelen in mijn hoofd. Pas 20 jaar later ben ik uiteindelijk mijn jachtdiploma gaan halen, maar het heeft altijd in het bloed gezeten.

*Ook nu nog actief jagend?*

Jazeker, altijd te weinig natuurlijk, maar daar heb je dan ook vrouw, kinderen en prioriteiten voor. Dus dan maar wat minder vaak, maar dan in ieder geval goed.

Een weekend Duitsland, een mooie hazenjacht, of met alle mazzel van de wereld op een geweldige duiventrek in de Haarlemmermeer.

*Wat betekent de jacht voor 'vriendschappen' voor jou?*

Vriendschap is een groot goed, de jacht heeft ontzettend gave mensen aan mijn kennissen- of zelfs vriendenkring toegevoegd, maar ook minstens zoveel spreekwoordelijke verchromde pakketjes schroot.

Martijn over jachthonden: "Ik probeer mijn zonen wel een duif te laten apporteren, maar ze luisteren sowieso slecht".

*Jagen, een dure hobby?*

Dat komt toch al gauw op 800 tot 1000 euro per jaar denk ik en dan heb ik nog geprobeerd niet in allerlei jonge jagersvalkuilen te lopen. Voor de rest kan iedereen het zo duur maken als hij of zij wil. Met zowel Fries als Zeeuws bloed maak ik het meestal niet zo duur, tenzij het om diepte-investeringen gaat.

*Hoeveel geweren en van welk merk? Prijs?*

Een Kaliber 12 Browning 525 Autumn edition, ik was gewoon verliefd toen ik haar zag.

Mijn kogelgeweer is een uiterst praktische Tikka T3, kunststofkolf 30-06 met een RVS loop. 30-06 leek mij redelijk all-round en het is de geboortedatum van mijn oudste zoon, opdat ik nooit de echt belangrijke dingen uit het oog verlies. Voor ooit een keer op de konijnen of zo iets heb ik ook een .22lr van Krico. Een oudje maar schiet fantastisch.

*Wat heeft de jacht jou opgeleverd?*

Wild, heel veel wild om zelf op te eten, dat is voor mij uiteindelijk toch het belangrijkste. Dat merk ik iedere keer weer. Daarnaast nog een paar hele mooie verhalen, superherinneringen en goede gesprekken met mensen met wie ik anders nooit in aanraking gekomen zou zijn.

*Een advies voor toekomstige jagers?*

Heel eenvoudig: doe het niet, het is al zo'n schaars goed, dan blijft er helemaal niets over voor eh... de Voss.



BENT U AL DONATEUR VAN 'T PANNELAND?

Kijk eens op de website van jachthoornblazersgroep 't Panneland ([www.panneland.nl](http://www.panneland.nl)). Voor € 20,- per jaar bent u al donateur en krijgt u een uitnodiging voor een VIPbehandeling.

*Hoogtepunten en dieptepunten van de jacht?*

Een van de hoogtepunten was absoluut mijn eerste reekalfbokje. Echt een machtige ervaring was dat. Alles op eigen houtje mogen beslissen van de jachthouder en ondanks de zenuwen en het ontzag ging alles nagenoeg perfect. (het schot had twee centimeter naar links gemogen, maar het zou een kniesoor zijn die daarop lette.)

Dieptepunten zijn dat ik mensen/mannen/jagers heb gezien die zichzelf zo compleet verliezen in de jacht dat het wel erg eng wordt en het hun leven gaat beheersen tot echtscheidingen aan toe. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de jager zelf hoogvluchtig is en dan maar op de kansel gaat zitten.

*Hoe wil jij later herinnerd worden?*

Voornamelijk door mijzelf, Alzheimer lijkt me een verschrikking. Daarnaast hoop ik dat mijn vrouw (de kans is redelijk aanwezig dat zij ouder wordt) me dan nog steeds een geweldige minnaar en een redelijk(e) man vindt en mijn kinderen me als een vader zien. Wat anderen ervan vinden doet me nu al niet zo veel en dan waarschijnlijk nog minder.



## de jongvos

Iets kleins als mijn voornaamste prooi,  
overdag in het volle licht.

Genoeg van ouderlijk empooi,  
verkieis ik moerloos onderricht.

Eropuit, zelfstandig en alleen,  
speurend over veld en wei.  
Gespitst op buit van top tot teen,  
piept een stemmetje om mij.

Nat achter de oren, neus vol in de wind,  
ben ik gezien en juist daarom,  
met blik op oneindig en een korte sprint  
gaat mijn prooi het hoekje om.

## de jongjager

Bersend weer, met name mooi  
wolken, zon en volop zicht.  
Zoekend naar een bontig tooi,  
verdwaal ik roerloos doelgericht.

Waaierend, bomen, soms een steen,  
in de omgeving herken ik mij.  
Ritselend luid, alles om me heen  
zachtjes en geremd, oren naar opzij.

Vol vertrouwen, gespannen als een kind,  
een harde klap en ik verstom,  
het lood maakt het eindig, en gezwind  
is mijn prooi het hoekje om.

M. de Jong

---

**IN DEZE COLUM WORDT ONS EEN SPIEGEL VOORGEHOUDEN**

*Er zit een kat in de boom!*

Even de verschillende oplossingen op een rijtje:

De kat komt vanzelf weer uit de boom.  
 Je pakt een ladder en haalt de kat uit de boom.  
 De brandweer haalt de kat uit de boom.  
 Je schiet de kat uit de boom.



Jagers lossen problemen meestal anders op, die kijken de kat uit de boom.  
 Dat doen ze bijna met alles, de kat uit de boom kijken.  
 Stop maar eens in de polder als je een jachtgezelschap tegenkomt.  
 Voor er ook maar iets gezegd wordt over en weer, kijken ze eerst de kat uit de boom.  
 Dat komt omdat ze door schade en schande wijs geworden zijn.  
 Je weet nooit of een al of niet toevallige passant kwaad in de zin heeft of gewoon belangstelling heeft voor wat er gebeurt. Voor je het weet heb je een spion van Marianne Thieme in beeld die door het rondschreeuwen van halve waarheden bij de onwetende medemens de jacht en alles wat er omheen hangt in een kwaad daglicht probeert te plaatsen.

Zo zie je dat ook een beetje op de soosavonden.

Vaste groepjes rond een grote tafel en meestal dezelfde gezichten.  
 Ondanks de grote instroom van nieuwe leden blijven die groepjes op zichzelf staan.  
 Jagers kijken de kat uit de boom.

Wat zou het toch voor iedereen een stuk aangenamer zijn een nieuw lid of aspirant lid de gelegenheid te geven zich voor te stellen en zichzelf te kunnen zijn.  
 Stap af op een bezoeker die er schijnbaar verloren bijstaat en betrek hem of haar bij uw gesprek. Integratie noemen wij dat in Nederland.  
 Daar komt bij dat iemand pas onaardig is als hij of zij dat zelf bewezen heeft.

Zonder instroom van vers bloed zal op een gegeven moment de soos ophouden te bestaan.  
 Een sterfhuiskonstructie noemen we dat.

Willen wij dat?  
 Nee, beslist niet.  
 Gewoon proberen gastheer of gastvrouw te zijn op de volgende soosavond.

Sus scrofa



#### WEBSITE VAN GRAAF FLORIS V

De website van onze jagerssociëteit ([www.graaffloris-v.nl](http://www.graaffloris-v.nl)) heeft een schat aan informatie en foto's. Met elkaar kunnen de website 'levend' houden. Stuur een verhaaltje, een anekdote, een verslag van een jachtdag of een impressie van de soosavond.

## REEENFIEPEN

Seminar Reëenfiepen o.l.v. Jacob Konter van Jachthuis Leimuiden. De seminars van Klaus Demmel zijn inmiddels een groot succes in Europa. Ook heeft hij het bijzonder druk met de productie van zijn nieuwe films. Daarom heeft hij Jachthuis Leimuiden toestemming gegeven om deze seminars in Nederland en België te presenteren. Samen met Klaus Demmel heeft Jacob Konter van Jachthuis Leimuiden een Nederlandse bewerking van dit seminar gemaakt. Dit duurt ca. 3,5 uur

Over tijd en plaats wordt u, bij gebleken voldoende belangstelling, nog nader geïnformeerd.

## INTERVIEW MET THEO WINNUBST, DRIJVER, PICKERUP, BLAZER, ENTERTAINER



Ruim 40 jaar geleden moest ik voor het eerst mee drijven met Adrie van Nieuwenhuizen (vader van Henk).

Ik vond dat toen niet zo leuk, maar ze hadden mensen tekort.

Sinds 25 jaar ben ik actief drijver met een groep jagers uit en in de Haarlemmermeer.

Betekenis van vriendschap? Een gezamenlijke hobby bedrijven en sterke verhalen.

Wat kost de jacht voor jou? Veel kilometers en af en toe een drankje

Theo is 58 jaar en woont in Oude Wetering. Voor Theo is jacht "samen met mijn hond aan het werk".

Lid van jagerssociëteit Graaf Floris V sinds 2004. Theo heeft een labrador (Roos) van 3 1/2 jaar oud.

Een advies voor toekomstige jagers/drijvers? Blijf met respect het wild behandelen.

Hoe wil jij later herinnerd worden? Je moet vieren wat je vieren kan.



Zaterdag 5 januari 2013

Op zaterdag 5 januari 2013 zullen we weer in samenwerking met de WBE Haarlemmermeer de nieuwjaarsreceptie houden in Hoeve Voorzorg. De precieze tijd wordt in de uitnodiging nog vermeld.



Reintje de vos is in 't roven een bol  
 Eens werd hij wakker, hij kwam uit zijn hol.  
 Wat had hij een honger; zijn maag moest weer vol.  
 Gisteren had hij een hazenstrik zien hangen;  
 misschien liet een langoor zich vangen.  
 Toen dat al gauw in zijn maag was verdwenen,  
 dacht hij 'waar nu henen?'  
 He daar, hoor, de kraaien; ik leg me zolang als ik ben op de grond  
 Wie weet of een van de kraaien hem vond.  
 Kra, kra riepen de zwarte juffrouwen,  
 daar ligt Reintje de vos, maar pas op voor zijn klauwen.  
 Hij is nooit of te nimmer te vertrouwen.  
 Kom we plagen hem wat;  
 'Ja', riepen allen, 'Hoe gezellig is dat'.  
 'Reintje wordt wakker, je bent in gevaar,  
 jagers en honden het is heus werkelijk waar'.  
 Maar Reintje verroerde geen oor of een poot.  
 Toen dachten allen 'misschien is hij dood'.  
 Een was de brutaalste, liep om hem heen.  
 Reintje greep naar de kraaien en pakte er een.

Oma Gerritje te Nijenhuis (geboren in 1899; gedicht omstreeks 1930)

Leden Graaf Floris V beklimmen Alpe d'Huez in 2013



Bob Apswoude, Peter Apswoude en Sjoerd Bakker gaan op 5 juni volgend jaar de Alpe d'Huez beklimmen. Zij gaan de uitdaging aan om deze Alpenreus enkele malen te beklimmen. dat doen zij met nog 8000 andere deelnemers. Zij doen dat met als doel "Anderen inspireren en faciliteren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker". Bob, Peter en Sjoerd maken deel uit van het 5 man sterke team VEERKRACHT.

U begrijpt het al? Zij willen met hun kracht en uw steun het doel bereiken: geld, veel geld voor onderzoek naar kanker en de bestrijding daarvan. Mogen zij ook op u rekenen?

## Kalender

**27 november**

Donald Buijtenhuis

**5 januari**

Nieuwjaarsreceptie Graaf Floris V samen met WBE Haarlemmermeer

**29 januari**

soosavond

**26 februari**

soosavond

**26 maart**

soosavond

## Bijdragen



Cor Wilkes



Martijn de Jong



Theo Winnubst



Rob Waage



Sjoerd Bakker

Graaf Floris V

Jagerssociëteit sinds 1959